

DE VLAAMSE GRIMPEUR

onze trip van 2013

Voor de 5de maal organiseerden wij een verlengd weekend voor de geofende fietsers naar d' Auvergne, een vergeten bergketen gevormd door gedooftde vulkanen (puy genaamd) met Puy de Dôme als hoogste punt!

Op donderdag beklommen 33 fietsers & 1 looper, begeleid door 4 medewerkers Col de la St.-Robert, Côte de St.-Anastaise, Col de la Soeur & voor de liefhebbers nog eens la Banne d' Ordanche. Goed voor 129km & 2.730 hoogte meters.

Vrijdag kregen wij Col de la Croix Morand, Col de Ceysat, Col de la Moreno & Col du Guery onder onze wielen geschoven. Goed voor 146km & 3.275 hoogte meters.

& op zaterdag werden Col de la Soeur (andere kant), Super-Besse, Col de la Geneste & voor wie nog jus over had nog eens Puy de Sancy beklommen. Goed voor 123km & 2.336m hoogte meters.

Als afsluiter brachten wij 's avonds met de ganse groep een bezoek aan de top van de Puy de Dôme met het toeristische bergtreintje, enkel te voet of met dit treintje is deze puist te bezoeken. Wij konden genieten van een uitzonderlijk panorama bij zonsondergang, fantastisch!

De streek is formidabel om te fietsen met ongelofelijke vergezichten! 't Weer was ons gunstig & alle Grimpeurs waren terug tevreden over het aangeboden weekend. Op gepaste wijze werden ook de 10 Grimpeurs die er voor de vijfde maal bij waren verrast met een blijvende herinnering.

→ er wordt al volop uitgekeken naar wat **DE VLAAMSE GRIMPEUR** in 2014 zal aanbieden.

Luc & co

met dank aan onze [sponsors](#)



www.devlaamsegrimpeur.be