

Verslag trip **DE VLAAMSE GRIMPEUR** 2012



Voor 't eerst planden wij een trip naar bergen zonder weerklank & een streek bij weinigen gekend, 't meer van **Annecy**. Ondanks deze gegevens werd het een voltreffer. Terug vonden wij vijftig gepassioneerde wielertoeristen bereid om te trainen en zich in te schrijven om mee te gaan met **DE VLAAMSE GRIMPEUR**.

De voorbereiding liep dit jaar niet zoals andere jaren. 't Voorjaar was koud, ijzig koud, mistig & nat. 'k Had de benen van Gilbert & als 't iet of wat omhoog ging trok ik muilen à la Voeckler. 's Nacht had ik nachtmerries van spectaculaire valpartijen en maar dromen van de benen van Boonen.

Ondertussen schreef ik ook volgende tricolon:

**BERG
FIETS
(V)EROVER**

Woensdag & donderdag 16-17 mei 2012

Iedereen was stip op tijd. De fietsen werden met veel zorg geladen. Nog even lachen voor de groepsfoto en weg zijn wij. Rijden wij nu over Luxemburg of via Lille? Stefaan & Rudy beslisten om Brussel te mijden en kozen om via Lille te rijden. Een goede keuze want er was praktisch geen verkeer tot in Annecy en om 8u30 werden de fietsen al gelost. Om 12 uur werden wij verwacht voor een bord soep met brood. Dus was er ruim tijd voor een eerste verkenning. Enkelen zochten nog wat extra rust op, anderen trokken te voet naar 't centrum en de echte fanatiekelingen trokken er al met de fiets op uit. Na de soep trokken **DE GRIMPEURS** en bloc voor een eerste opwarmertje. De zon deed ook haar best. Een lange sliert **GRIMPEURS** slingerde op het fietspad langs het schitterende meer van Annecy. Aan de voet van **Col de Forclaz** werd gestopt en vanaf hier werden **DE GRIMPEURS** als duiven gelost, zonder het oogmerk van om het eerst boven. Neen, 't is elk op eigen tempo en genieten van de mooie vergezichten na elke bocht! Uiteindelijk was het vandaag een prachtige dag en dit kon je merken aan de massa toeristen die naar Annecy waren afgezakt. 't Is net of je in 't Knokke van de Alpen bent. Maar bij nader inzicht, heu in 't Blankenberge van d' Alpen, maar niet voort zeggen hé!

Vrijdag 18 mei 2012

Na 't ontbijt verzamelen voor de groepsfoto, of dat was eigenlijk de bedoeling, maar de regen was spelbreker van dienst. Uiteindelijk werd er dan toch beslist om richting **Albertville** te trekken. Na enkele kilometers verdrong de zon de regenwolken. Via de andere oever van 't meer van Annecy werd er, na een lekke band, voor de 2^{de} maal gestopt aan de voet van **Col de Taimié**. Na deze klim, op eigen tempo, verzamelden **DE GRIMPEURS** aan de camper die ons opwachtte in Albertville. Voor 't eerst werd de rit uitgepijld en dat was voor **DE GRIMPEURS** zeer nuttig. Nu richting **Col des Saisies, Col des Aravis** & als laatste van de dag, **Col de la Croix-Fry**. 't Was ongelofelijk knap van onze begeleiders hoe iedereen op elke top van iedere klim werd opgevangen en voorzien van bevoorrading & drank. Na ruim **160km & 3254 hoogtemeters** waren **DE GRIMPEURS** blij terug te zijn in de jeugdherberg van Annecy voor een verkwikkende douche & een warm maal.

Zaterdag 19 mei 2011

Goed geslapen, 't valt mee en de zon is van de partij! Dus nu wel verzamelen voor de groepsfoto



Net vertrokken en de zon maakt plaats voor regen, jammer. 't Voordeel is dat onze gespierde lijven niet oververhit geraken van te hoge temperaturen. En nu maar klimmen. Hoger & hoger, 't Is alsof er maar geen einde komt aan **Cret de Chatillon**, dat blijft maar stijgen en stijgen. Eens door het bos heen denk ik dat wij boven zijn, enkel nog de bocht om. Maar nee hoor, na de 5^{de} bocht is de skyline van de weg uiteindelijk op zijn hoogst en komt de camper in zicht. Amai, wat een klim! Maar wat een zicht is dat hierboven, ongelofelijk, niet in één foto te vatten. Formidabel hoe wij omringd worden door scherpe, besneeuwde bergtoppen in wolken van groene bossen. Mooi, zeer mooi, adembenemend!!! Ondertussen is het gestopt met regenen en kunnen wij veilig de afdaling nemen naar **Pont de l' Abîme**, een brug over de diepste kloof van Europa, moet je gezien hebben. Aan deze brug kon je terugkeren naar 't hotel ofwel de **XXL** rijden richting het mondaine **Aix-les-Bains** aan het meer van **Bourget**. Met het selecte groepje **GRIMPEURS** klimmen wij, na de bevoorrading, naar de top van **Le Revard**. De warmte, de hoogtemeters & de kilometers beginnen zwaar door te wegen, maar 't landschap compenseert veel, heel veel. Eens over **Col de Leschaux** volgt een zalige afdaling richting Annecy. Nog een klein klimmetje tot aan 't hotel en de vierde, zeer geslaagde trip van **DE VLAAMSE GRIMPEUR** is een feit.

De ideale **GRIMPEUR** is het meest frêle mannetje met dunne beentjes, lichtgewicht, die in de ijle lucht naar de top rijdt. In het hooggebergte als podium voor menselijk lijden!

De cijfers:				
Donderdag:	59km	1.159 hoogte meters	ø 7%	max. 15 %
Vrijdag:	164km	3.254 hoogte meters	ø 4%	max. 12 %
Zaterdag:	152km	3.202 hoogte meters	ø 5%	max. 16 %

DOEL 2013

De legende: **Puy-de-Dôme** van woensdagavond 8 mei tem zondagmiddag 12 mei 2013 (weekend van Hemelvaart) voorstelling & inschrijving op onze after dinner, zaterdag 10.11.12.

Luc

www.devlaamsegrimpeur.be

